

Dick van der Klis

Dick is alweer zeven maanden geleden overleden. Behalve fervent schaker was Dick ook liefhebber én kenner van de Nederlandse literatuur. Behalve het lesgeven erin en het houden van boekbesprekingen, schreef Dick zelf ook: artikelen in een literair tijdschrift en het boekje “De pen in het zand”, een literaire zwerftocht over de Hoge Veluwe.

7 november werd zijn laatste pennenvrucht onder grote belangstelling feestelijk gepresenteerd in CODA. Zijn “Literaire wandelgids Apeldoorn” kan wel bijna Dicks levenswerk genoemd worden. Vele jaren heeft hij gewerkt aan het opsporen van stukken tekst in de Nederlandse literatuur die over Apeldoorn en de geschiedenis van de stad handelen. Dit boekje neemt de lezer met tal van gedichten en prozafragmenten uit heden en verleden dan ook mee langs uiteenlopende plekken in het centrum van Apeldoorn.

Ik kan iedereen deze fraaie uitgave vol foto's, gedichten, proza én wandelroute van harte aanbevelen. En als je de route loopt, dan zul je zeker voelen dat Dick met je meeloopt!

Het boekje telt 96 pagina's, bevat een routekaart en kost 14,50.

Het is te bestellen bij de boekhandel of via www.uitgeverijblauwdruk.nl

ISBN 978-90-75271-959

Ferdi Arts